

Paulus brief aan Filemon

1. Paulus -om Jezus Christus gevangen- en de broer Timotheüs aan onze medewerker de geliefde Filemon,
2. en aan de geliefde Appia, en aan onze medestrijder Archippus, en aan de kerk bij jullie thuis.
3. Genade voor jou en vrede van onze Vader God en de Heer Jezus Christus.
4. Ik dank mijn God, je altijd in mijn gebeden vermeldend,
5. met wat ik van het geloof en de liefde die je naar de Heer Jezus en alle heiligen toe hebt gehoord heb,
6. (biddend) dat jullie gemeenschappelijke geloof zich krachtadig zou ontwikkelen met de juiste kennis van al het goede in jullie naar de Christus Jezus toe.
7. Want wij zijn erg blij en bemoedigd door je liefde, zodat het innerlijk van de heiligen daar waar het jou betreft gerust is broer.
8. Daarom ben ik erg vrijmoedig in Christus om je het volgende op te dragen,
9. ik doe liever vanuit liefde een oproep, zo iemand is de Paulus op leeftijd, en nu ook nog een gevangene om Jezus Christus.
10. Ik doe dus een oproep aan jou over een kind van mij dat ik in mijn gevangenschap opgevoed heb, Onesimus,
11. die eerst onbruikbaar was, maar nu bruikbaar voor jou en mij is, die ik naar je terugstuur,
12. hemzelf, die ikzelf voortgebracht heb, neem hem aan.
13. Ik heb gewild om hem bij mij te houden, zodat hij mij, voor jouw bestwil, in de gevangenschap om het goede nieuws kan dienen.
14. Maar ik heb niets zonder je toestemming willen doen, zodat je goedheid geen verplichting maar iets vrijwilligs zou zijn,
15. want wellicht is hij daarom voor een tijd op afstand geweest, zodat je hem voor eeuwig compleet terugkrijgt.
16. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, als een geliefde broer, vooral voor mij, en des te meer voor jou zowel wat het lichamelijke als wat de Heer betreft.
17. Dus als ik jou als mijn partner heb, ontvang hem net zoals mij.
18. En als hij je ergens onrecht gedaan heeft, breng het mij allemaal in rekening.
19. Ik Paulus heb dit eigenhandig geschreven, ik zal het betalen. Om niet te zeggen dat jij ook bij mij in het krijt staat.
20. Ja broer, ik zou 'je hulp in de Heer' kunnen gebruiken! Herstel mijn innerlijk in de Heer.
21. Vertrouwend op je gehoorzaamheid heb ik je geschreven, wetend dat je ook meer zult doen dan wat ik gezegd heb.
22. Maak ook gelijk een logeerplek voor mij klaar, want ik hoop om via jullie gebeden aan jullie teruggegeven te worden.
23. Mijn medegevangene Epafras groet je in Christus Jezus, met mijn medewerkers Markus, Aristarchus, Demas en Lukas.
24. De genade van onze Heer Jezus Christus is geestelijk met jullie. Amen. (Geschreven vanuit Rome aan Filemon door middel van de huisslaaf Onesimus.)